

Solen er så rød, mor

Carl NIELSEN 1865-1930



So-len er så rød, mor, og sko-ven bli'r så sort._



Nu er so-len død, mor, og da-gen gå - et bort._



Ræ-ven går der - u - de, mor, vi lå-ser vo-res gang. Kom,



sæt dig ved min pu-de, mor, og syng en lil - le sang!_

2 Himlen er så stor, mor, med klare stjerner på.

Hvem monstro der bor, mor, på stjernen i det blå?

Tror du, der er drenge, mor, der kikker ned til mig?

Og tror du, de har senge, mor, og sover li' som jeg?

3 Hvorfor bli'r det nat, mor, og kold og bitter vind?

Hør den lille kat, mor, den mjaver og vil ind!

Mågerne od ternerne har ingen sted at bo.

Å, hør, nu synger stjernerne, de synger mig til ro!

Harald BERGSTEDT 1877-1965

Solen er så rød, mor

1

Solen er så rød, mor,
og skoven bli'r så sort.
Nu er solen død, mor,
og dagen gået bort.
Ræven går derude, mor,
vi låser vores gang.
Kom, sæt dig ved min pude, mor,
og syng en lille sang!

Die Sonne ist so rot, Mutter
und der Wald wird so schwarz.
Nun ist die Sonne tot, Mutter,
und der Tag ist fortgegangen.
Der Fuchs läuft draußen,
wir verschließen unseren Flur.
Komm, setz dich an mein Kissen
und sing ein kleines Lied.

2

Himlen er så stor, mor,
med klare stjerner på.
Hvem monstro der bor, mor,
på stjernen i det blå?
Tror du, der er drenge, mor,
der kikker ned til mig?
Og tror du, de har senge, mor,
og sover li' som jeg?

Der Himmel ist so hoch,
mit hellen Sternen drauf.
Wer, glaubst du, wohnt dort
auf den Sternen in dem Blau?
Glaubst du, da sind Jungen,
die zu mir runter gucken?
Und glaubst du, die haben Betten
und schlafen so wie ich?

3

Hvorfor bli'r det nat, mor,
og kold og bitter vind?
Hør den lille kat, mor,
den mjaver og vil ind!
Mågerne od ternerne
har ingen sted at bo.
Å, hør, nu synger stjernerne,
de synger mig til ro!

Warum wird es Nacht
und kalt und bitterer Wind?
Hör die kleine Katze,
die miaut und und will rein.
Die Möwen und die Seeschwalben
haben keinen Platz zu wohnen.
Oh, hör, jetzt singen die Sterne
die singen mich in den Schlaf.

EK 20.06.2019

Solen er så rød, mør

Carl NIELSEN 1865-1930



So - len er så rød, mor, og sko - ven bli'r så sort. —

Him - len er så stor, mor, med kla - re stjer - ner på. —

Hvor - for bli'r det nat, mor, og kold og bit - ter vind? —



Nu er so - len død, mor, og da - gen gå - et bort. —

Hvem mons - tro der bor, mor, på stjer - nen i det blå? —

Hør den lil - le kat, mor, den mja - ver og vil ind! —



Ræ - ven går der - u - de, mor, vi lå - ser vo - res gang. Kom,

Tror du, der er dren - ge, mor, der kik - ker ned til mig? Og

Må - ger - ne og ter - ner - ne har in - gen sted at bo. — Å



sæt dig ved min pu - de, mor, og syng en lil - le sang! —

tror du, de har sen - ge, mor, og so - ver li' som jeg? —

hør, nu syn - ger stjer - ner - ne, de syn - ger mig til ro! —

Harald BERGSTEDT 1877-1965