

Die eerste vreugd

Souterliedekens, Ps. 61 (1540)

The musical score consists of six staves of music in common time (indicated by '3') and a signature of '2'. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one flat. The lyrics are:

Die eer-ste vreugd die ik ge - wan, deed
Toen ik nog lest - maal bij haar was, een

The second staff continues with the same key signature:

mij tot treu-ren ko - men: met droef heid
al zo kor - te po - ze, toen bood zij

The third staff changes to a key signature of two flats:

is mijn hart be - vaan al vreugd is mij ont -
mij een kran-se - lijn van peer - len en van

The fourth staff returns to the original key signature:

no-men, dat deed al - le - ne schei- dens nood!
ro - zen. Zij bond dat krans - lijn op mijn hoed

The fifth staff continues with the same key signature:

Dat mij mijn schoons-lief oor-lof bood, ik
en sprak tot mij: "Zijt wel ge - moed, ik

The sixth staff concludes with the same key signature:

ho - pe zij zal nog ke - ren.
ko - me saan toch we - der."

Die eerste vreugd

*Souterliedekens**

1

Die eerste vreugd
die ik gewan,
deed mij tot treuren komen:
met droefheid
is mijn hart bevaan
al vreugd
is mij ontnomen,
dat deed allene
scheidens nood!
Dat mij mijn schoonslief
oorlof bood,
ik hope
zij zal noch keren.

2

Toen ik nog lestmaal
bij haar was,
een also korte poze,
toen bood zij mij
een kranselijn
van peerlen en van rozen.
Zij bond dat kranslijn
op mijn hoed
en sprak tot mij:
“Zijt wel gemoed,
ik kome saan toch weder.”

Die erste Freude,
die ich gewann,
ist mir zu trauern gekommen:
mit Trauer
ist mein Herz befangen,
alle Freude
ist mir genommen,
das tat alleine
Scheidens Not!
Dass mir mein Feinslieb
Lebewohl sagte,
ich hoffe,
sie wird sich noch anders besinnen.

Als ich noch letztens
bei ihr war,
eine so kurze Weile,
da bot sie mir
ein Kränzelein
von Perlen und von Rosen.
Sie band dies Kränzlein
auf meinen Hut
und sprach zu mir:
„Sei wohlgemut,
ich komme bald doch wieder.“

* *Souterliedekens* (Psalterlieder, *dim.*): Diese Sammlung von gereimten Übersetzungen der Psalmen stammt vermutlich von Willem van Zuylen van Nyevelt, der dafür altbekannte Volksliedweisen, zum größten Teil niederländischer Herkunft, verwendet hat. Die erste Auflage erschien 1540 bei Symon Cock in Antwerpen.

LD/GE 220222

(1235) II/ Niederländisch

DIE